



Buurtvrij in Kerckebosch: een vrijwilliger vertelt

Sinds een paar jaar ben ik vrijwilliger in het wijkinloophuis in Kerckebosch. Destijds was er de oproep om als vrijwilliger mee te werken aan het maaltijdproject in het inloophuis, aan de, toen nog, Prinses Irenelaan. Dit project van Buurtvrij was gestart om buurtbewoners meer warme maaltijden te kunnen aanbieden. (Er wordt driemaal per maand voor een maaltijd gezorgd, voor een kleine bijdrage van € 3, kunnen de buurtbewoners meeten). Het wijkinloophuis van Meander-Omnium wilde meer activiteiten door vrijwilligers laten doen en minder door professionele krachten. Ik vond en vind het een kans om als kerkgemeenschap, in mijn geval de Oosterkerk, je plaats in te nemen in de samenleving. Vaak zijn we als kerkgemeenschap op zoek om ons te laten zien naar de omgeving.



Buurtvrij is een (interkerkelijk) initiatief dat christenen enthousiasmeert in woorden en daden de medemens, de samenleving te dienen. Voor mij was dit de mogelijkheid bij uitstek om naar buiten te treden en iets te laten zien van wat ons beweegt om christen te zijn. Daarbij hoef je de bron waaruit je dit doet niet altijd op de voorgrond te zetten. Niet iedereen zit daar ook op te wachten. Gewoon doen wat je hand vindt om te doen en de rest komt dan ook wel.

De wijk Kerckebosch ondergaat momenteel een metamorfose. Veel flats uit de jaren 60 zijn afgebroken en zijn of worden vervangen door nieuwe flats en woningen. Dit betekent dat veel bewoners van huis hebben moeten veranderen. Vanuit het wijkinloophuis is er veel hulp geboden bij het organiseren van de verhuizingen en is er daadwerkelijk hulp geboden door vrijwilligers. Zo heb ik zelf geholpen bij het inpakken van spullen, het in elkaar zetten van kasten in het nieuwe huis en heb ik andere klussen uitgevoerd. Ook ben ik meegeweest met iemand om uit te zoeken of de nieuwe huur wel betaald kon worden.

Waarom doe ik eigenlijk dit vrijwilligerswerk? Welke motieven spelen hierbij een rol? Bij mij is het zo dat ik het evangelie graag handen en voeten wil geven. Niet alleen christen zijn op zondag, maar ook van maandag t/m zaterdag. Het voelt goed om mensen te kunnen helpen die af en toe een beetje hulp nodig hebben. Daarbij vind ik het ook verrijkend voor mijzelf. Je leert nieuwe mensen kennen, je eigen leven (misschien weer) te waarderen en je steekt altijd wat op van de contacten met anderen.

Op dit moment is het wijkinloophuis gevestigd aan de Prinses Margrietlaan en vinden daar de activiteiten van Buurtvrij plaats. Zelf ben ik nog steeds betrokken bij het maaltijdproject. Het wijkinloophuis/Buurtvrij werkt graag samen met verschillende kerken. Om mensen goed te kunnen bijstaan zoeken wij meer vrijwilligers: bijvoorbeeld gastvrouw/heer tijdens de koffie-ochtenden, computerdocenten, klusjesmannen, etc. Kortom, iedereen is met zijn talenten van harte welkom!

Momenteel is het wijkinloophuis een aparte stichting geworden en met haar partner Buurtvrij verzorgt zij tal van activiteiten. Het team bestaat uit een maatschappelijk werker, een buurtpastor en een ondersteunende consulent (zie foto). Het inloophuis Kerckebosch wil een oase zijn waar mensen hun plek kunnen hebben op verschillende tijdstippen op de dag en in de week. Ik hoop er mijn bijdrage aan te kunnen blijven leveren. Wanneer u ook wilt komen helpen, of nog wat meer informatie wilt, kunt u kijken op de website www.buurtvrij.nl, mailen naar info@buurtvrij.nl of contact opnemen met Marieke Boersema, tel. 697 11 06.



Foto: Fred Manschot